

Nieuwsbrief 't Ronde, december 2021

Dankjulliewel

Vrijdag 24 december 2021. In de school klinken nog de stemmen van de kinderen in de noodopvang. Wat liep het einde van dit kalenderjaar anders dan we allemaal gehoopt hadden. Gelukkig hebben we alles kunnen regelen, mede dankzij jullie, de ouders van 'onze' kinderen. Dankjulliewel voor jullie flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We kijken eerlijk gezegd best wel uit naar een paar weken vrij en wensen iedereen fijne feestdagen en een hoopvol en blij 2022 waarin weer plannen gemaakt kunnen worden en wensen uitkomen!



Hartelijke groet en een heerlijke vakantie van het team van Montessori Kindcentrum 't Ronde

Nieuws van 't Ronde

Welkom voor onze nieuwe leerlingen

Van harte welkom Bibi, Floris en Dennis. We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn zullen hebben op 't Ronde.



Dag lieve Bonnie

We wisten al een tijdje dat ze met vervroegd pensioen zou gaan. Deze maand was het dan echt zo ver. De laatste donderdag voor de vervroegde schoolsluiting heeft Bonnie afscheid genomen van de kinderen van 't Ronde. Na een ronde langs alle klassen gingen de kinderen naar buiten om Bonnie uit te zwaaien. Langs een haag van kinderen liep ze haar toekomst tegemoet. Dag lieve Bonnie, het ga je goed!

Tot ziens!

Beste ouders, Deze week neem ik afscheid van 't Ronde en dus ook van jullie. Na 40 jaar in het onderwijs vind ik het een mooi moment om met vervroegd pensioen te gaan. Er is meer in het leven dan alleen werken. Ik ga nu heen en weer reizen tussen Nederland en Vietnam, waar mijn man voor een aantal jaren woont en werkt als expat.

Van die 40 jaar heb ik bijna 30 jaar met heel veel plezier op 't Ronde gewerkt. Ik heb alle kansen gehad om mezelf te ontwikkelen. Het was voor mij zo'n fijne werkplek, dat ik nooit overwogen heb om nog ergens anders te gaan werken. Ik ben trots op het mooie vernieuwde gebouw, het aantrekkelijke schoolplein en de moderne, gezellige inrichting. Het warme gevoel als je binnenkomt, is behouden gebleven. Ook ben ik heel blij met de vorming van een Montessori kindcentrum.

In het onderwijs blijven we altijd in beweging, proberen we de dingen steeds nog beter te doen en leven we vaak in de waan van de dag. Maar we moeten niet vergeten om stil te staan bij wat we al bereikt hebben en hiervan te genieten.

Ik heb zelf altijd genoten van de vooruitgang van de kinderen en hoe trots ze op zichzelf waren, als ze iets konden, wat ze eerst nog moeilijk vonden.

Ik laat de school met een gerust hart achter, met zo'n team, directeur, bestuur en betrokken ouders met enthousiaste kinderen komt alles goed.



Tot ziens!

Bonnie Oude Elferink-Schilstra

Nieuws van de baby's, peuters en BSO 't Ronde

Welkom

Welkom Emma, Luc en Sami. We hopen dat jullie en jullie ouders het heel fijn gaan hebben op 't Ronde.



Speciaal voor kleine billen

Ik kan het zelf... plassen! Een van de grotere mijlpalen voor jonge kinderen en hun ouders is toch wel zindelijkheid. Samen dansen, juichen en het eerste plasje op de pot vastleggen op de gevoelige plaat. En terecht, want zindelijk worden is een belangrijke fase op verschillende ontwikkelingsgebieden. Over zindelijkheid krijgen we regelmatig vragen: wanneer, hoe pak je het aan, wat zijn do's en don'ts... Makkelijk om te onthouden: zodra je kind zelfstandig kan zitten, kan het gaan leren plassen. Veel sneller dus dan we vaak denken. Dat is niet gek, want de luiers van tegenwoordig absorberen zo goed en snel dat kinderen haast niet merken dat ze plassen. Hoe wij op de groepen bezig zijn met zindelijkheid? In onze verschoonruimte maken we er altijd een feestje van! Er staan potjes en er zijn lage toiletjes, speciaal voor kleine billen. We nemen

altijd de tijd voor het plassen en poepen en voor alle kinderen. De allerkleinsten zien de oudsten al druk in de weer op de wc of op een pot. Dat wil ik ook! En dat vinden wij alleen maar leuk. 'Doe je broek maar vast uit, krijg je de knoopjes van je romper al los?' Sommige dreumesen zitten met gemak 10 minuten gezellig op de pot, kijkend naar andere kinderen, luiers bestuderen, liedjes zingend of even kletsen. Het is eigenlijk altijd heel erg gezellig. En als er dan eens een plas in de pot belandt mag iedereen hem bewonderen! En ja, wij juffen zijn dan ook als trotse ouders: foto maken, berichtje naar papa/mama! Wow, het is gelukt! Ik kan het zelf! Meer lezen: www.humankind.nl/peuters/stap-voor-stap-natuurlijk-zindelijk



De winter van '22

Op de BSO zitten we volop in de kerstsfeer. Er hangen overal lichtjes en er liggen kerstwerkjes op de aandachtstafel. We luisteren ook veel naar kerstmuziek. Het thema voor de kerstvakantie is "de winter van '22" In de eerste week gaan we naar 1922 waar we gaan vingerbreien, erwtensoep maken en oud Hollandse winterspelen spelen. In de tweede week zijn we in 2022 en gaan we onder andere lifehacks uitproberen, maken we een eigen gifje en gaan we een logospel doen. Er is ook een hele mooie kerststal geknutseld.



Aanmelden of informatie over kinderopvang en BSO 't Ronde?

Wil je meer informatie of je kind(eren) opgeven voor de kinderopvang of de buitenschoolse opvang, dan kun je bellen met het regiokantoor van Humankind in Leusden, 033-2018000 of mailen naar regiomiddennederland@humankind.nl

Nieuws van de onderbouw

Weet jij wie Christus is?

Uitspraak kleuter: Tijdens het luisteren naar kerstliedjes gaat het over Christus.

Zegt de ene kleuter tegen de andere: "Weet jij wie Christus is?"

Antwoordt de andere kleuter: " Ja joh, dat is broer van Jezus!"



In hun mooiste kerstkleren

Afgelopen vrijdag was er op school al een kerstontbijt. Het was enorm gezellig en de kinderen hebben ervan genoten. In iedere klas was het extra gezellig gemaakt, met veel kerstlampjes en een mooie kerstboom. De kinderen (die dat wilden) en de leerkracht kwamen deze ochtend in hun mooiste kerstkleren naar school. We hebben een uurtje

gezellig samen gegeten en andere leuke kerstactiviteiten gedaan. Nog even een kerstfilmpje en daarna was het al vakantie!

Groepsknuffel

In deze tijd van afstand houden en steeds minder samen kunnen zijn, gebeuren er soms stiekem hele mooie, lieve en hartverwarmende dingen... Een spontane kleuter groepsknuffel!



Nieuws van de middenbouw

Wat ga je doen na je pensioen?

Ook van de kinderen in de middenbouw heeft Bonnie afscheid genomen. Een lief kaartje en even aandacht voor elk kind. In mb3 hebben we een klein liedje voor Bonnie geschreven en uit volle borst voor haar gezongen. In het liedje de vraag: "Wat gaat Bonnie doen na haar pensioen?" Daar wist Fedde wel het antwoord op : "Een baan zoeken!"

We hebben met z'n allen opgezocht waar Vietnam ligt - want daar gaat Bonnie naar toe nu ze met pensioen is- Waar vind je dat op de wereldbol en op de landkaart? Foto's bekeken en we kwamen tot de conclusie dat we allemaal wel met pensioen willen en dan hup, mee met Bonnie naar het prachtige Vietnam.

Afsluiting thema Middeleeuwen

De laatste week voor de vakantie is MB1 druk bezig geweest met de afsluiting van het thema Middeleeuwen. We knutselden het harnas van een ridder, maakten een eigen ritme tijdens de muziekles en ontwierpen een heuse middeleeuwse stad. Het was een echt middeleeuws feestje.



Een kerstig ontbijt

Een heerlijke kerstontbijt. Wat fijn dat dat door kon gaan! Ook als je thuis in quarantaine zat kon je er toch nog lekker bij zijn.

Creatief nieuws

De laatste loodjes van 2021

De middenbouw maakt deze week de laatste opdrachten af. Nog één groep mag de speksteentjes glad maken én een kerstbal beplakken.



(Kerstbal gemaakt door Jacco uit MB2)

De bovenbouw heeft de stop motion-filmpjes afgerond. Het is een prachtig geheel geworden. Klik snel op de link om het te bekijken: <https://youtu.be/8qdVFvJ5U-w>

BB3 heeft al een start gemaakt met de nieuwe opdracht. We doken samen in de wereld van de coupeuse. Van ontwerp naar mode. Van idee naar patroon. Maar ... hoe werk je met een patroon? En waar moet je aan denken bij het knippen van de stof? Hoe maak je van platte stof iets ruimtelijks? Een mooie ervaring waar de andere bovenbouwers na de kerstvakantie mee aan de slag mogen.

Ik wens iedereen een creatief 2022!



(Engel gemaakt door Anne Kiel uit BB3)

Belangrijke data 2021-2022

De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl

Vakanties 2021-2022

Kerstvakantie	ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie	ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022
Paasweekend	vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Koningsdag	wo 27 april 2022 in meivakantie
Meivakantie	ma 25 april t/m vr 6 mei 2022
Hemelvaartvakantie	do 26 mei en vr 27 mei 2022
Pinkstervakantie	ma 6 juni 2022
Zomervakantie	ma 11 juli t/m vr 19 aug 2022

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2021-2022

Middag vrij	vr 24 december 2021, vanaf 12.00 middag voor kerstvakantie
Studiedag 3	vr 25 februari 2022, dag voor voorjaarsvakantie
Studiemiddag 4	do 14 april 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor paasweekend
Studiedag 5	di 7 juni 2022, dag na pinksterweekend
Studiemiddag 6	vr 8 juli 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor zomervakantie

Nieuws van buiten

Voor kinderen en jongeren

Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, niet lekker in hun vel zitten of het thuis lastig hebben is een groep vaak fijn. Ze ontmoeten er kinderen of jongeren die in een herkenbare situatie zitten en leren van, en met elkaar. De groepen worden begeleid door ervaren trainers/hulpverleners.

Deelname is gratis of de kosten zijn beperkt en er is geen indicatie of beschikking voor nodig.

Klik op de link voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

- [Bij de Kameleon Thuis:](#) voor kinderen 4 - 7 jaar die thuis stress ervaren door geldzorgen, conflicten of omdat ze opgroeien met een ziek gezinslid of andere problemen. Start 31 januari.
- [KIES groep, voor kinderen 8 - 12 jaar die een echtscheiding meemaken.](#) Ook 2 bijeenkomsten voor de ouders.
- [Hier ben ik!](#) Voor kinderen die weerbaarder willen worden en meer plezier willen beleven aan sociale contacten. Er starten meerdere trainingen voor verschillende leeftijden. Mail met Corinne Mooren voor de laatste plekje.
- Voor kinderen van ouders met psychische problemen of van ouders met een verslaving starten bij Jellinek in Amersfoort doe-en praatgroepen voor kinderen en jongeren. Ook kinderen en jongeren uit Leusden zijn hier welkom. [Lees hier meer over deze groepen.](#)

Voor ouders/opvoeders - omgaan met autisme

Vorig jaar kregen we veel positieve reacties op de thema-avond over Autisme en familie en ook de groep Opvoeden met Autisme was helemaal volgeboekt. Daarom bieden we het dit jaar opnieuw aan. Meer informatie en aanmelden via de links hieronder.

- [Thema-avond over Autisme en familie, 9 maart](#) , Meer informatie: Corinne Mooren
- [Opvoeden met Autisme, vijf bijeenkomsten vanaf 30 maart.](#) Meer informatie: : Corinne Mooren
